



VILLA WALGAERDE

DECEMBER 2017

# Villa Walgaerde Nieuws

## Voorwoord

De tijd vliegt! De dagen zijn kort geworden, 's avonds gaan de kaarsjes aan en Sint en Kerst staan weer voor de deur. Af en toe schijnt er nog een klein najaarszonnetje en daar wordt vaak dankbaar gebruik van gemaakt! Even een frisse neus halen en de benen strekken. Bewegen is gezond! En na zo'n ommetje smaakt de lunch des te beter. Heel blij zijn we met onze vrijwilligers Maroesja, Marianne, Erna en Elleke. Met veel enthousiasme staan ze wekelijks een aantal uur paraat voor hand- en spandiensten en gezelligheid. Villa Walgaerde is groeiende: er wonen nu 9 bewoners en de medewerkers groeien mee! Voor de nieuwkomers is het altijd even wennen maar uiteindelijk vindt iedereen zijn of haar plekje. Ook onze burens weten de weg te vinden naar Walgaerde. De vrijdagborrel is altijd een gezellig samenkomen en zo raken we ingeburgerd in de Sweelincklaan!

Hartelijke groet,

Gusta ter Veen,  
Locatiemanager



## Kennismaking met onze nieuwe bewoners

In de afgelopen twee maanden zijn de dames Drukker, Hackmann en Hoytema van Konijnenburg in Villa Walgaerde komen wonen. Ook de heren Ligthart en Velthuijse hebben hun intrek genomen. Mevrouw Drukker is geboren in 's-Gravenhage. De laatste tijd heeft zij in Blaricum gewoond. Mevrouw Drukker vindt het heerlijk om buiten een wandeling te maken. Mevrouw Hackmann is geboren in Hasselt te België. Vanuit Doornspijk is mevrouw in de Villa komen wonen. Mevrouw Hackmann is stewardess geweest en kijkt regelmatig naar de lucht om te kijken welke kist er overvliegt. Mevrouw Hoytema is geboren in Paris, hierdoor spreekt ze vloeiend Frans. De afgelopen 60 jaar heeft mevrouw Hoytema in Leusden gewoond. De heer Ligthart kwam vanuit Lausanne, Zwitserland, hier wonen. De heer Ligthart is geboren in Soerabaja. De heer Velthuijse is, net zoals mevrouw Drukker, geboren in 's-Gravenhage. Hiervoor heeft de heer in Amstelveen gewoond en in Helvoirt.

## Een gedicht geschreven door mevrouw Hackmann voor Toon Hermans:

Ik kom je overal tegen  
Voor mij ben jij de man  
Je bent mijn vreugd in narigheid  
Eén blik en ik ben al m'n zorgen kwijt  
En komt er toch een traan'  
Jij blijft op mijn bureautje staan  
Want door de tranen heen  
Was jij de zon die scheen.

Mevrouw Hackmann heeft dit gedicht naar Toon Hermans opgestuurd. Als bedankje kreeg mevrouw Hackmann een foto met handtekening van Toon Hermans, die nu nog steeds bij haar bed staat.





# Agenda December

## Activiteitenagenda December

### De extra activiteiten:

Zaterdag	02 december	Bezoek van Sinterklaas	12.15 uur tot 13.15 uur
Zondag	03 december	Concert: The Wine Quartet	11.30 uur tot 12.15 uur
Zondag	10 december	Concert: Swingend jazzcombo	11.30 uur tot 12.15 uur
Vrijdag	15 december	Kerstconcert: Mens's Passion	15.30 uur tot 17.00 uur
Zondag	17 december	Concert: Marjolein Spruit & Bob Marsdon duo viool & piano	11.30 uur tot 12.15 uur
Vrijdag	22 december	Kerstborrel	16.30 uur tot 18.30 uur
Zondag	24 december	Concert: Duo cello & piano	11.30 uur tot 12.15 uur
Zondag	31 december	Concert: Pianist Martijn Strating	11.30 uur tot 12.15 uur



# Uitnodigingen:

Zaterdag 2 december komt Sinterklaas ons bezoeken. Sinterklaas zal om 12.15 uur aankomen en een uur ons verblijden. Hopelijk heeft hij nog iets meegenomen. Op vrijdag 15 december zal het gezelschap A men's Passion een kerstconcert verzorgen. Het kerstconcert zal beginnen om 15.30 uur en zal tot 17.00 uur duren.



Op vrijdag 22 december vindt de kerstborrel plaats. Deze start om 16.30 uur tot 18.30 uur. Met een hapje en een drankje gaan we er een gezellig samen zijn van maken. Bij al deze activiteiten nodigen de bewoners u uit om hierbij aanwezig te zijn.



# Beter een goede buur dan een verre vriend!

In november zijn onze burens bij de vrijdagavond Dirksen borrel op bezoek geweest. Dit was een gezellig succes. Bewoners en burens wisselden diverse zaken uit. Het mooiste was de uitwisseling over de buurt. Wanneer welke woningen zijn gebouwd, wat er zoal gebeurd is in de buurt. Een buurman gaat de historie van de buurt op papier

zetten. Daar gaan we nog meer over lezen. De natuur in deze omgeving speelde deze avond een grote rol. Door de burens werden prachtige bloemen en een pot pindakaas voor de vogels meegenomen. Een avond die voor herhaling vatbaar is.





# Terugblik van diverse activiteiten:

